

Bitja Proclamatie 'Goed genoeg'

Daar zit jij dan. In deze zaal, tussen allemaal andere vrouwen. Jij.

Jij bent Gods geliefde dochter. (Ef. 1: 4-6; Ef. 5: 1; Gal. 3: 26-27; 1 Joh. 3: 1-3; Rom. 8: 14-16; Joh. 1: 12)

Jij bent mooi, want Hij heeft jou gemaakt. (Psalm 139: 14)

Jij straalt en deelt liefde uit. (Psalm 34: 6; Jes. 60: 1)

Jij geeft en jij ontvangt. (Joh. 7: 38)

Jouw hart klopt voor anderen en er klopt een hart voor jou. (Jer. 31: 3; 1 Joh. 3: 1)

Jij bent door God geliefd. (Joh. 17: 23-26)

Jij bent kostbaar in Zijn ogen, want Hij gaf Zijn Zoon voor jou. (Joh. 3: 16)

Jezus stierf om jou thuis te brengen, zodat je kan zien met hoeveel liefde God naar jou kijkt. (Kol. 1: 20-22)

Het doet Hem pijn als jij jezelf maar waardeloos vindt. (Jak. 1: 18)

Hij geeft om je! (Joh. 3: 16)

En elke dag staat Hij op de uitkijk, Hij ziet uit naar jou. (Lucas 15: 20)

Geloof daarom de leugens van satan niet. (Psalm 25: 5; Ef. 4: 25)

Gód heeft jou gemaakt. (Gen. 1: 27)

Hij weet wie jij bent. (Psalm 139: 1)

Hij weet hoe jij bedoeld bent. (Jer. 1: 4-5; 1 Kor 8: 6)

Als jij in de spiegel kijkt dan zie je Gods prachtige creatie. (Psalm 139; Gen. 1: 27)

Want natuurlijk heb je imperfecties, (Rom. 3: 23-24)

maar in Jezus ziet God jou puur goed. (Rom. 3: 24; Gal. 2: 20; 2 Kor. 5: 17)

Want zo is Jezus. (2 Kor. 5: 21; Joh. 15: 10; 1 Pet. 2: 24)

En Hij leeft in jou. (Gal. 2: 20)

Jij leeft op Zijn rekening. (Rom. 6: 23; Ef. 1: 7; 2 Kor. 5: 19-21)

Jij bent Hem alles waard geweest. (Joh. 3: 16; Rom. 8: 32; 1 Petr. 1: 18-19)

Hij gaf Zijn leven voor jou. (Gal. 2: 20; Rom. 4: 25; Ef. 1: 7)

Door Hem kan jij leven zoals je Maker je heeft bedoeld. (1 Kor. 8: 6; Ef. 2: 10; Kol. 3: 15)

Hij legt Zijn kracht in jou. (Ef. 3: 20; Jes. 41: 10; Fil. 4: 13; 2 Tim. 1: 7; 2 Tess. 3: 3; Kol. 2: 9-10)

Jij bent sterk. (2 Kor. 12: 9-10; Rom. 8: 37)

Jij bent kostbaar. (Jes. 43: 4)

Jij doet ertoe. (Jes. 49: 15-16)

Jij laat niet met je sollen. (2 Kor. 2: 10-11)

Onzin van anderen leg jij naast je neer. (2 Kor. 2: 10-11)

En jij spreekt geen leugens meer over jezelf uit. (1 Petr. 3: 10)

Want de waarheid is:

Jij bent een dochter van de hoogste God. (1 Joh. 3: 1; Ef. 3: 14-15; Rom. 8: 16)

Jij bent gekozen om hier en nu te leven. (Ps. 139: 14-15)

Jij bent gewenst. (Ps. 71: 6)

God de Heer heeft een doel met jou. (Fil. 3: 12-16)

Of jij nu blij met jezelf bent of met grote schuldgevoelens leeft,
het doet niets af van Zijn liefde voor jou. (1 Joh. 4: 10; Rom. 8: 39)

Jij bent meer dan jij zelf kan geloven. (2 Kor. 9: 8)

Jij bent Zijn beminde. (Sef. 3: 17)

En Zijn gedachten over jou zijn goed. (Jer. 29: 11)

Jezus laat jou weer stralen, zoals jij bent bedoeld. (Rom. 6: 10-11)

Want in Jezus is dit de waarheid: (Hebr. 7: 25)

Jij bent krachtig. (Ef. 3: 20; Fil. 4: 13)

Jij bent mooi. (Ps. 139: 14)

Jij bent dapper. (Matt. 28: 5-6)

Jij hoort hier. (Ps. 121: 7-8)

Jij maakt verschil. (Kol. 2: 9-10; 2 Tim. 1: 7)

Ontdek die vrouw in jezelf, zoals je bent bedoeld.

Want jij bent goed genoeg om alles voor te geven.

stichting



Bitja Proclamatie 'Goed genoeg'

Daar zit ik dan. In deze zaal, tussen allemaal andere vrouwen. Ik.
Ik ben Gods geliefde dochter.
Ik ben mooi, want Hij heeft mij gemaakt.
Ik straal en deel liefde uit.
Ik geef en ik ontvang.
Mijn hart klopt voor anderen en er klopt een hart voor mij.
Ik ben door God geliefd.
Ik ben kostbaar in Zijn ogen, want Hij gaf Zijn Zoon voor mij.
Jezus stierf om mij thuis te brengen, zodat ik kan zien met hoeveel liefde God naar mij kijkt.
Het doet Hem pijn als ik mezelf maar waardeloos vind.
Hij geeft om mij!
En elke dag staat Hij op de uitkijk, Hij ziet uit naar mij.
Ik geloof daarom de leugens van satan niet.
Gód heeft mij gemaakt.
Hij weet wie ik ben.
Hij weet hoe ik bedoeld ben.
Als ik in de spiegel kijk dan zie ik Gods prachtige creatie.
Want natuurlijk heb ik imperfecties,
maar in Jezus ziet God mij puur goed.
Want zo is Jezus.
En Hij leeft in mij.
Ik leef op Zijn rekening.
Ik ben Hem alles waard geweest.
Hij gaf Zijn leven voor mij.
Door Hem kan ik leven zoals mijn Maker me heeft bedoeld.
Hij legt Zijn kracht in mij.
Ik ben sterk.
Ik ben kostbaar.
Ik doe ertoe.
Ik laat niet met me sollen.
Onzin van anderen leg ik naast me neer.
En ik spreek geen leugens meer over mezelf uit.
Want de waarheid is:
Ik ben een dochter van de hoogste God.
Ik ben gekozen om hier en nu te leven.
Ik ben gewenst.
God de Heer heeft een doel met mij.
Of ik nu blij met mezelf ben of met grote schuldgevoelens leef,
het doet niets af van Zijn liefde voor mij.
Ik ben meer dan ik zelf kan geloven.
Ik ben Zijn beminde.
En Zijn gedachten over mij zijn goed.
Jezus laat mij weer stralen, zoals ik ben bedoeld.
Want in Jezus is dit de waarheid:
Ik ben krachtig.
Ik ben mooi.
Ik ben dapper.
Ik hoor hier.
Ik maak verschil.
Ik wil die vrouw in mezelf ontdekken, zoals ik ben bedoeld.
Want ik ben goed genoeg om alles voor te geven.